

Eucharistieviering

Zondag na Pinksteren 17
Zondag van de ware reinheid
2 september 2018
oudkatholieke parochie
van de heilige Georgius
Amersfoort



OPENINGSGEZANG: 730

INLEIDING

Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus, de Heer en van de heilige Geest.
Amen.

Ik zal opgaan tot het altaar Gods
tot God, die altijd weer mijn ziel met vreugd vervult.

GEBED OM VERGEVING

✠ Onze hulp is de Naam van de Heer,
die hemel en aarde gemaakt heeft.

Laten wij, in vertrouwen op Gods barmhartigheid, onze schuld belijden.

**Voor U belijden wij, almachtige God,
voor heel uw kerk en voor elkaar,
dat wij gezondigd hebben, in gedachte, woord en daad,
in het kwade, dat wij gedaan hebben
en in het goede dat wij hebben nagelaten.
Ontferm U over ons, vergeef ons onze zonden,
en geef dat wij U mogen dienen;
vernieuw daartoe ons leven door Christus, onze Heer.**

De almachtige en barmhartige God zij ons genadig, vergeve onze zonden en geleide ons tot het eeuwige leven.
Amen.

KYRIE ELEISON EN DE LOFZANG 'GLORIA' (Mis 28)

GEBED VAN DE DAG

De kinderen gaan naar de kinderkerk

EERSTE SCHRIFTLEZING: Deuteronomium 10, 12-21

ANTWOORDPSALM: 15



1 *Een psalm van David.*

Wie, o Heer, mag in uw tent te gast zijn, *
wie op uw heilige berg verblijven?

2 Die onbesmet wandelt en doet wat recht is, *
die van harte waarheid spreekt
3 en met zijn tong niet lastert,

die zijn naaste geen leed berokkent, *
noch zijn nabuur zet te schande,

4 die de onverlaat geen achting toedraagt, *
maar eert wie de Here vrezen,

die, als hij ook zwoer tot zijn schade, *
dan nog zijn eed niet zal breken;

5 die zijn geld niet uitleent op woeker, *
noch tegen de onschuldige giften aanneemt:

wie alzo handelt, *
in eeuwigheid zal hij niet wankelen.

TWEDE SCHRIFTLÉZING: Efeziërs 6, 10-20

HALLELUJA: Gezang 445

EVANGELIE: Marcus 7, 1-23

Acclamatie op het evangelie: Gezang 966: ***'Lof en heerlijkheid, wijsheid en dank, eer macht en sterkte aan onze God, vandaag en alle dagen, tot in eeuwigheid.'***

PREEK

Meditatieorgelspel

CREDO: GEZANG 311

VOORBEDEN

Elke voorbede wordt beëindigd met Gezang 317 ***'Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons.'***

VREDEGROET

AANDRAGEN VAN DE GAVEN

Terwijl de gaven van brood en wijn naar het altaar worden gebracht, wordt er gecollecteerd voor de kerkelijke opleiding van de Oudkatholieke Kerk en wordt Gezang 759 gezongen.

OPDRACHT VAN DE GAVEN

Bid, zusters en broeders, dat onze offerande aanvaard mag worden door God, de almachtige Vader.

De Heer neme de offerande aan uit uw handen, tot lof en eer van zijn Naam, tot heil van ons en van zijn gehele heilige kerk.

Amen.

GEBED OVER DE GAVEN

EUCHARISTISCH GEBED

De Heer zij met u.

En met uw geest.

Opwaarts de harten.

Wij zijn met ons hart bij de Heer.

Brengen wij onze dank aan de Heer onze God.

Hij is onze dankbaarheid waardig.

(prefatie nr. 19, eucharistisch gebed nr. 11)

HEILIG (Mts 28)

HET ONZE VADER

HET BREKEN VAN HET BROOD

LAM GODS (Mis 28)

COMMUNIE

Zalig zij, die genodigd zijn tot het bruiloftsmaal van het Lam.

Heer, ik ben niet waardig, dat Gij tot mij komt, maar spreek slechts een woord en ik zal gezond worden.

Het lichaam en bloed van onze Heer Jezus Christus beware ons tot eeuwig leven.

~Uitnodiging tot de communie~

Jezus Christus zelf is onze Gastheer.

Ieder die gedoopt is en hier of elders vaker deelneemt aan de Tafel van de Heer, is van harte uitgenodigd om Brood en Wijn te delen en samen zijn aanwezigheid te vieren. Degenen die geen communie willen of kunnen ontvangen, worden van harte uitgenodigd om ook naar voren te komen en de zegen te ontvangen. U kunt dit laten blijken door de armen voor de borst te kruisen.

GEZANG NA DE COMMUNIE: 745

GEBED NA DE COMMUNIE

Gesprek met de kinderen

BESLUIT



ZEGEN

SLOTGEZANG: 821

De slotcollecte is bestemd voor het pastoraat van de kerk.

Na afloop van de viering is er koffie en thee in de Joriszaal. U bent hiervoor van harte uitgenodigd.

Avondgebed start op donderdag 6 september



Vanaf donderdagavond 6 september gaat het oecumenisch avondgebed in onze kerk weer verder onder het motto: 'een half uur stilte te midden van de drukte van de stad.'

Het avondgebed is iedere week op donderdagavond om 19:00 uur en duurt een klein half uur. Wees welkom.

Mocht u naar aanleiding van deze viering vragen hebben, dan kunt u zich wenden tot

pastoor Louis Runhaar,
tel. 033-4940390,
e-mail: pastoor@amersfoort.okkn.nl

of tot de secretaris van het kerkbestuur,
Lydia Janssen
tel. 033-4750663,
e-mail: secretaris@amersfoort.okkn.nl



Geen contant geld voor de collecte? U kunt ook een bedrag voor het collectedoel of de parochie overmaken op NL62 INGB 0000 4437 46 t.n.v. kerkbestuur oud-katholieke parochie Amersfoort. Giften zijn fiscaal aftrekbaar omdat de kerk ANBI gecertificeerd is